

Kulturen möjligt kitt i Mellanöstern

PALESTINSK IDENTITET.
Den lutherske pastorn
Mitri Raheb vill återerövra
sitt folks historia.

TEXT OCH FOTO:
MAY WIKSTRÖM

"Arabvåren" är vid det här laget ett slitet begrepp. Men ingripandena till det som fick den att sjuda finns fortfarande kvar: de ungas missnöje med sin situation.

Färsk statistik visar att drygt 26 procent av de unga i Mellanöstern är arbetslösa. Dessutom växer siffran med en procentenhet varje år, berättar den palestinske pastorn, dr Mitri Raheb.

Han gästade Finska Missionsvärdskapet förra veckan i samband med Världen i byn-festivalen i Helsingfors i helgen.

Friskebete Mitri Raheb föreslår ett kulturcentrum och har också grundat regionens första lutherska college, som erbjuder högre utbildning på de palestinska områdena. Företet är sedan gjorde centret en undersökning för att se var de palestinska ungdomarnas fokus låg. Resultatet fick frågeställarna att häpnna.

Bara 16 procent sade att de intresserade sig för politik. När det gällde religion var det så att den antingen engagerade de unga väldigt starkt, eller så inte alls. Religionen är inte en förenande faktor.

Han har dragit slutsatsen att det som kan förena de unga är en gemensam kultur. Därför satsar centret hårt på kulturprogram.

Vi har till exempel publicerat en bok, som också blir film, om den första palestinska kvinnliga fotografen, som verkade på tjugooch trettioalet. Knappt någon där – och säkert ingen här – kände till att hon har funnits, säger Mitri Raheb.

Han menar att den stora förlusten bland palestinierna inte är förlusten av land, utan att de gått miste om sin egen berättelse och historia.

Det vi gör nu är att rekonstruera vår berättelse. En udä av politisk kritik



MITRI RAHEB vill satsa på de unga. Ett sätt är att ge dem tillbaka en del av den kulturella identitet som gått förlorad. Projektet att med att restaurera berättelserna är i full gång.

riktar han också till västvärlden.

Före år 1948 var vi en självklar fortsättning på evangeliet. Efter det framtogs vi den berättelsen, vi blev kanarierna och fokos dnyades över till Europa som blev det utvalda folket.

Som lutheran tycker han att just den kyrkan har ett

positivt uppdrag i regionen.

"Semper reformanda", en kyrka som ständigt förnyas, är en luthersk tes. Kravet på reformer var det som startade hela den arabiska revolutionen.

Har är det med utsikterna för religionsfrihet i regionen?

Ett grundproblem är att det finns brist på frihet överlag.

Det är något som borde diskuteras först av allt. På kort sikt tror jag att den religiösa friheten kommer att bli sämre, men på lång sikt blir den bättre. Vi har nått toppen av islamisering nu. När folk märker att den inte ger det de har önskat tror jag att den kommer att mattas av, menar Mitri Raheb.



K Y R K P R E S S E N Aktuellt Debatt Blogg

Han tänder framtidens stjärnor i Betlehem

May Wikström

Tweet Dela

Mitri Raheb kände vittringen av förändring och hoppas nu på samhällen där kristna inte behöver vara medborgare på undantag. 12/24/2011



May Wikström

Mitri Raheb har skrivit åtta böcker om bland annat interreligiös dialog.

Vägg i vägg med födelsekyrkan i Betlehem ligger centret Dar Annadwa Addawliyya. Här finns ett medicenter, här går palestinier i alla åldrar på kurser och konserter. I ateljéerna i bottenvåningen fogar konstnärer bland annat samman blyinfattade skyddsänglar av glas, tillverkade av kilovis av skärvor från den andra intifadan. Under tre dagar i början av 2000-talet var hela byggnaden ockuperad av den israeliska armén i tre dagar.

Huset där alla möts

Eldsjälen bakom det hela är dr Mitri Raheb, palestinier och luthersk pastor i Födelsekyrkan, och verksamhetsledare för centret. Här vill han skapa möjligheter för palestinerna att bo kvar innanför muren, hitta hopp i vardagen och fredliga vägar för framtiden. Det arabiska namnet på centret betyder "huset där hela världen möts".

Mötet gäller inte bara dem som bor på de palestinska områdena. Mitri Raheb är en internationell nätverkare av sällsynt taliber, och hans akademiska och teologiska

The situation in the Holy Land is a Smeitlib important role Rev. Dr. Mitri Raheb plays in Palestine in The situation in the Holy Land is a Smeitlib important role Rev. Dr. Mitri Raheb plays in Palestine in